

Skydning hos Sejs Svejbæk Skytteforening – Western skytterne, 8. maj - 2010

Remington 1858 forlader revolver, cal .44 rundkugler

Vi starter skydningen med en af de mindre kendte, men meget anvendte forlader revolvere i tiden, Remington 1858. Tromlen lades med 20 grains sortkrudt og 5 rundkugler i kaliber .44. Denne revolver var meget populær i perioden 1858, hvor den kom frem, indtil de patron ladede revolvere kom på markedet i 1873. Konkurrenterne var naturligvis fra Colt, men Remington revolveren var væsentlig mere robust end Colts revolvere, og derfor meget populær. På billedet ses en Remington 1858, et krudthorn med mulighed for at afveje den rigtige krudtmængde, samt kugler og fænghætter.



Hawken forlader riffel, cal .54

Hawken riflen kom frem allerede omkring 1823, og blev først lavet med flintelås og senere med perkussion (fænghætter). Hawken lavede ingen serieproduktion, men kun håndlavede rifler efter kundens specifikation. De kaldte deres rifler "Rocky Mountain Rifles", i modsætning til de andre rifler man så til samme brug, som blev kaldt "Kentucky Rifles". Buffalo Bill, Kit Carson og Daniel Boone vides at have brugt Hawken rifler, og de har helt sikkert været anvendt i det berømte Slaget ved Alamo. Riflen lades med 110 grains sortkrudt og en cal .54 kugle. Hawken rifler har været lavet i størrelser imellem cal .50 og cal .68 og har haft rigelig kraft til at nedlægge en bøffel. På billedet ses foruden et flot eksemplar af en Hawken riffel, et buffalo kranie en Bowie kniv og en Trapper taske.



Colt SAA Peacemaker cal .45 LC



Det er den revolver type vi alle kender fra cowboy film. Den blev oprindeligt lavet primært til det amerikanske kavaleri, deraf navnet Single Action Army, og den blev oprindeligt mest fremstillet med 7,5" løb, som den vi skyder med her. Da de ofte i det civile liv blev brugt på klods hold, ønskede folk også at få dem i kortere versioner, og både 5,5" og 4,75" løb blev ret populære. Til skjult brug og efter ønske fra nogle sheriffer og gunfighters, har der endda været lavet nogen der var endnu kortere, og revolveren fik i folkemunde øgenavnet Peacemaker. Colt .45 patronen var det vildeste man kunne få på den tid. Rekylen virker mere ubehagelig jo kortere løbet er, og træfsikkerheden mindskes tilsvarende. Der var op til 40 grains sortkrudt bag ved kuglen i de gode gamle dage. Man kaldte patronen for kaliber .45LC

Winchester 1873, cal. 38 SPL

Oliver Winchester var egentlig skjortefabrikant, men var en god forretningsmand, og opdagede hurtigt at repetér rifler måtte være vejen frem. Han opkøbte Spencer og de få andre små fabrikker som lavede repetér geværer, og satte sig 100% på det marked. Colt og Winchester havde en aftale om ikke at gå ind på hinandens områder, og den aftale er holdt lige siden.



De første Winchester repetér rifler var cal .44 rimfire (randtænding ligesom salon riffel patroner), og Model 1873 var den første der kom med central tænding, som er den fænghætte vi kender fra alle nyere patron typer. Modellen 1873 var et kæmpe hit, både som carabin med 19" løb, som den vi skyder med, men også i Sporting modeller med 20 og 24" løb, og med mere avancerede sigtemidler (diopter sigte). De fleste er nok bygget i cal 44/40 som er en svagt flaskeformet patron i cal 44 med 40 grains sortkrudt bagved. Riflen er i modsætning til hvad de fleste tror ikke blevet lavet i cal .45 - det er en ny ting, som først er sket i de sidste 10 – 15 år. Riflen har været brugt til jagt på mindre dyr og til selvforsvar. Vi skyder med en cal. 38 Special, som kun er ladet med omkring 18 grains sortkrudt.

Winchester 1876, cal. 45/60

Winchester fandt snart ud af at der også var et behov for repetér rifler i større kalibre, til jagt på større dyr, og kom i 1876 på markedet med Model 1876. Den var nærmest en tro kopi af lillebror Model 1873, blot omkring 40% større og tungere. Den har formentlig været brugt til dyr på op til Buffalo størrelse, men Buffalo jagten har på det tidspunkt været domineret af store enkelt skuds rifler som for eksempel Sharps i cal .45/90 og større. Det vides at Model 1876 har været meget populær i forbindelse med bjørnejagt, idet det har været en stor fordel at have mere end et skud til rådighed, hvis man ikke ramte for godt første gang.



Colt SAA Peacemaker, cal .357

For at deltagerne kan få en fornemmelse af forskellen imellem sortkrudt og moderne røgsvagt krudt, slutter vi af med at skyde med en Colt Peacemaker med en cal .357 Magnum patron. Cal .357 Magnum er den kraftigste patron der er tilladt til håndvåben i Danmark i øjeblikket, og er lillebror til den fra film kendte .44 Magnum. "Make my day – punk !!"